

Vraag het aan Morya**Wees niet bitter naar anderen toe**

“Wees niet bitter gestemd naar anderen toe. Denk niet dat je voortdurend werkzaam moet zijn om anderen te helpen inzien dat ze fouten gemaakt hebben of dat ze dit en dat hadden moeten kunnen doen. Nee, wees eerlijk naar jezelf toe, en als je contacten hebt met iemand die voor jou belangrijk is, laat die contacten eerlijk verlopen. Dan komt er een rust in jouw leven en zijn er bepaalde dingen die je op een juiste manier leert uit te drukken.”

A handwritten signature in blue ink that reads 'M. Morya'.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 5: Trouw aan jezelf”
(uit hoofdstuk 2: ‘Innerlijk rustig worden’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 93

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


